

Onze Vader z' ging voor de oorlog op Shabbat en feestdagen ter Synagoge Joodsche Invalide aan het Weesperplein samen met onze grootvader en zijn beide broers. Ze woonden in de Grensstraat 21. Door de week werd er elke dag Mincha/Maäriv thuis gedavvend. De burens waren de zwager van onze grootvader Eljakim Asscher getrouwd met Lea Duizend. In totaal 8 mannen en een paar huizen verder woonde een nicht van mijn grootvader, Lea Asscher met haar echtgenoot Philip Duizend en twee zonen. Dus elke dag 11 mannen!

Mijn Vader z' heeft jarenlang dienst gedaan in Dordrecht na zijn huwelijk met onze moeder. In 1975 moest ik dit van hem overnemen doordat hij getroffen werd door een hersenbloeding. Ik heb het daarna nog een paar jaar samen met hem gedaan totdat de drijvende personen in Dordrecht waren vertrokken of waren overleden. Mijn Vader z' was in leven erelid van de Joodse Gemeente Dordrecht en werd in 1977 tgv zijn 20-jarig jubileum in Dordrecht door de Joodse Gemeente Dordrecht ingeschreven in het Gouden Boek van het JNF. Hij werd oorspronkelijk na het huwelijk met onze Moeder als Baäl Tokea naar Dordrecht gehaald en in hetzelfde jaar ook met Jom Kipoer als Baäl Tefilla en volgens mij was dat al eind jaren '40. Wij gingen altijd over Rosh Hashana als gezin naar Dordrecht. Met Jom Kipoer ging onze Vader alleen met onze oudste broer en mij en later ook met Robert. De Seideravond gaf onze vader afwisselend in de ClZ, waar zijn zuster later ook directrice was, en in Dordrecht, welke ik later dan ook van hem overnam. Met Poerim werd in Dordrecht altijd de Megille gelezen. Dat was het enige, wat hij niet in de Ivriet uitspraak kon doen, want hij lajende in feite uit zijn hoofd.

Volgens mij moet er nog meer materiaal van onze Vader zijn. Oa Pesach: B'rach Dodi, Tfillat Tal. Uriel Keesing heeft heel veel van onze Vader geleerd, evenals Israel Hershler.

Onze Vader is geboren in Amsterdam op 17 juli 1910 als oudste zoon van Jacob Duizend en Elisabeth Asscher en overleden op 12 februari 1983 te Amstelveen. Waar hij zijn minhag vandaan had, weet ik niet. Wel dat zijn Pesach melodieën afkomstig van het huis van zijn grootouders Jacob Asscher en Jochebeth Tal, waar zijn Vader altijd met de Seider was.

Hartelijke gegroet, Herman Duizend, 06-11-2019