

Bekijken we de tabel dan is de volgende analyse te maken:

Aantal malen dat de "hirkath Kohanim" worden gesproken	Aantal menselijke handen
Shacharit	4
Shmoneh Esrei	4
Korban Musaf	2
Korban Kippoor	2
Korban Mincha	2

Het blijkt dus dat Sjacharit het meest zeer veel vertalingen in het "doechenen" kent. Verder blijkt uit het voorgaande dat de bekende moesaf uitgevoerd van Rosh Hasjana en Jon Kippoor het meest gezongen wordt en meest dritmaal op deze dagen nog eens vier maal bij de moesaf van de andere sjachotj regallien ben gezongen wordt gebracht n.l. op matzoth jat (3x) en be'ulah taal.

Men aanhaalt vaakvache menken voor de "Jon is" Kohenen

De handen van de Kohenen worden gewassen door een Levit. Als er geen Levit in sjoel dan kan een eensigeborene (bechor) de Levit vervangen.

Het handen wassen moet geschied zijn voordat de chazan het "meisac" gebied inzet. Dat betekent dat bij het sjacharit op de sjachotj regallien uitjwel direct na de ketoesja, maar vaker niet later dan ja'alah wajaweh, de handen gewassen moesten worden. Bij sjacharit op Rosh Hasjana en Jon Kippoor vertient het aanbeveling het handen wassen niet later aan de vangen dan bij resp. matzoth jat kol ha'olan (R.M.) en machal. Ja'awone'elme (S.K.). Bij de moesaf van de sjachotj regallien gaan bij de bekende passioek "wahasjoev kohanim ha'awone'elme, etc." (en laat de priester tens terugkomen tot hun dienst) de Kohanim en de Levieten maar de priester maar het handen wassen vernicht zal worden.

Het is bij het moesaf gebied op Rosh Hasjana gebruikelijk dat de handen gewassen worden vóór het sjacharit van Sjacharit. Dus bijtens het meilken van Hekah bejotjar gadoel. Bechene'elme die de chazan. Dit ontkenad en de aandacht van het sjacharit en de twee Hekah te zeggen gedenken niet af de Jeshiten.

Bij moesaf van Jon Kippoor wast men de handen bijtens het mit-spreken van machal. Ja'awone'elme door de chazan.

Ook enige opmerkingen met betrekking tot het schoetsel:

Het is te bedenken dat de Kohanim gedurende het doechenen geschoetsel dragen, aangezien de Kohanim in de tempel ook blootsvoets dienst deden. Bovendien kan ook een niet leuen pantoefel of dergelijk schoetsel zonder webers geoorloofd worden.