

ימלוך ה' לעולם
בני ציון יגילו במלכם

ברוך ה' מציון

ma'ariv en bij het uithalen van de Thora door de week

ועלו מושעים בהר ציון
בונה ירושלים

המחזיר שכינתו לציון

וכפר על חטאותנו למען שמך
אמן ונאמר יהי רצון
נא אל תשכחנו
הנחם על הרעה לעמך
העונה בעת צרה

שומר ישראל

אני הוא השואל

in het Hoofdgebed de woorden „Boneh Jeroeshalayim" en „Ha

de „Negen Dagen" werd door sommige Chazzaniem de gehele 14e Berachah op de wijze van de „Qinah „Al èleh we al èleh" geciteerd. Het gebed „El erch appayim" werd gezongen op de ol's Pizmon „She'eh Neësar". Maar het meest ontroerend was de voordracht op

gebeden op Shabbath Chazon (Shabbath Echah). „Lechah Dodie" werd dan op Qinah

gezongen, verder ook „Magen Awoth" en „Hakol Yodoecha" en vanzelfsp
1:1, die bij deze gelegenheid door de „Chashoev sheba

e hierbij "opgeroepen" werd, sprak de "voorberachah" in